

## *Eibert den Herder in het zonnetje*



Op zaterdag 7 juli vond in Harderwijk de eerste 'Eibert den Herder' dag plaats. Een dag waarin de bekende Harderwijker, die aan de basis stond van Harderwijk als toeristenbestemming, eens even helemaal in het zonnetje werd gezet. Den Herder werd vooral bekend als actievoerder die zich tegen de plannen voor de afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee keerde, maar ook als ondernemer heeft hij zijn sporen verdient. Zo was hij de drijvende kracht achter de realisering van de vaargeul in 1925, waardoor ook grote schepen de haven van Harderwijk konden aandoen. Direct daarop begon hij met zijn Holland Veluwe Lijn die duizenden dagjesmensen vanuit Amsterdam naar Harderwijk bracht. Harderwijk werd de Poort van de Veluwe, een status die de stad tot op heden ten dage draagt, en die in de loop van de jaren honderdduizenden bezoekers naar Harderwijk heeft gelokt. Op de Eibert den Herder dag werkten diverse organisaties samen om er een gezellige dag van te maken. O.a. Herderewich, Levende Historie, de Stedelijke Harmonie, de stadsgidsen, Stichting Vischafslag en verschillende anderen. Er waren activiteiten bij de Vischpoort en natuurlijk bij de Vischafslag.

### Aftrap

Cas Hofstee, stadsomroeper en lid van Levende Historie gaf om 10.00 uur de aftrap bij de Vischafslag waarin hij de Eibert nog eens memoreerde en met het luiden van de bel de officiële start gaf aan de Eibert den Herder dag. Daarna togen de aanwezigen naar het door Hans Mes vervaardigde standbeeld om een bloemetje te leggen en werd het gedicht 'Eibert' voorgedragen. In de Vischafslag waren de eerste bezoekers inmiddels bij de foto expositie van Evert van der Meer gearriveerd om de vele historische foto's van het oude Harderwijk en de Holland Veluwe lijn te bekijken. Gedurende de gehele dag liepen bezoekers in en uit voor deze expositie of om een van de lezingen over Eibert den Herder bij te wonen. Ook hiervoor was veel belangstelling. Cor Jansen, palingroker, had inmiddels zijn oventje op temperatuur en de eerste 'aal' werd in de ton gehangen. Op de nabijgelegen parkeerplaats was inmiddels ook een basketbal festijn van start gegaan, dus ook daar bruiste het van de activiteiten.





Inmiddels was bij de Vischafslag het gezelschap Levende Historie geheel in stijl van de visserij anno 1900 aangetreden. Er werd gewassen, er werden garnalen gepeld en manden gevlecht. In de botterloods gaf Henk Bakker, de stadstekenaar 'acte de precence' en was een boekenkraam met veel interessante boeken over visserij en historie. Bezoekers konden het wel waarderen en genieten van de diverse activiteiten.

De belangstelling voor de rondvaarten met een botter vielen wat tegen, maar voor wie dat wilde kon een vaartochtje maken naar het gemaal Dr. Ing. de Block van Kuffeler in Oostelijk Flevoland. In de Vischafslag was ondertussen een concert van een vijftal 'blazers' (klarinet en saxofoon) en liepen mensen af en aan. Een aantal bezoekers ging onder leiding van een stadsgids mee met een stadswandeling die o.m. langs het standbeeld van Eibert en de Vischpoort voerde. Het zonnetje liet geen verstek gaan, het was een stralende dag aan en rond de haven!



Rond 15.00 uur stelde (het 35 man/vrouw sterke) jeugdorkest van de Stedelijke Harmonie uit Harderwijk zich op voor een spetterend concert. Het bracht de feestelijke sfeer er helemaal in en bezoekers genoten van de muziek en de sfeer! Al met al werd het een gezellige en gemoedelijke dag waarin Harderwijkse organisaties laten zien dat ze prima kunnen samenwerken. Het is een lokaal evenement dat zeker nog eens herhaald zou kunnen worden. Binnenkort volgt een serieuze evaluatie waaruit de nodige verbeterpunten kunnen worden gehaald. Wellicht beleeft Harderwijk in 2019 zijn tweede Eibert den Herder dag!